

Om *Ismer i det 21. århundredes politik* har pressen hidtil skrevet:

Har man travlt, er det godt at have navnene lige ved hånden og i fordøjet kortform. De behov opfyldes i Asger Ousagers lille bog om "ismer". [...] Der er et indlysende publikum.

*Ole Thyssen, Weekendavisen*

Det er ideerne, der rykker politik og åndsliv, videnskab og samfund; selvom mange tror, at det alene er anonyme kræfter som "udviklingen", helt uden for vores rækkevidde, der forårsager forandringer. Filosofen Asger Ousager har netop skrevet en interessant bog om de mange forskellige måder, man kan anskue verden: hans bog "Ismer i det 21. århundredes politik" gennemgår alle store og små ideologier, fra socialisme til konservatisme.

*Jesper Beinow, Berlingske Tidende og Århus Stiftstidende*

Asger Ousagers "Ismer i det 21. Århundrede" kan vel bedst beskrives som en tour-de-force ud i ismernes og ideologiernes verden med korte beskrivelser af disse og de væsentligste bidragsydere. [...] Bogen [...] udmærker sig ved i et læsevenligt sprog at føre læseren gennem de utallige ismer der er opstået gennem tiden. Formatet [...] får mere med end man umiddelbart skulle tro muligt på den begrænsede plads. Jeg tror at de fleste vil opleve, når de læser bogen, at der er nye ting og sammenhænge, man ikke har tænkt på før.

*Niels Westy, Punditokraterne.dk*

Forfatteren mener i et interview på CEPOS hjemmeside, at bogen er velegnet i skolevæsenet, ja ligefrem at blive til en folkebog. Det gud forbyde.

*Mauri Johansson, Arbejderens*

Viden om de politiske ismer giver tilsyneladende modstandere mulighed for at lære af hinanden og dybere indsigt også i egen handle måde. [...] Asger Ousager siger, at bogen er beregnet til undervisning på samfundsfag, historie og filosofi, bl.a. på de gymnasiale ungdomsuddannelser, men den er også interessant for os almindelige læsere. [...] Den er skrevet på baggrund af stor viden og – kan man mærke – med stor glæde ved emnet. Den gør det nemmere for den opmærksomme læser at få øje på de mellempositioner som også kan skabe de nødvendige synteser mellem tilsyneladende helt modsatte ismer eller ideologier. Ved at føre til det resultat, kan det måske vise sig, at ideologi ikke altid er noget bras, men gode udgangspunkter for bedre løsninger.

*Paul Hegedahl, DKnyt – nyheder for offentlige beslutningstagere*

Beskrivelsen omfatter både de klassiske politiske ideologier og de allernyeste ismer som fx feminisme, multikulturalisme, islamisme og økologisme, og der trækkes paralleller til den danske politiske virkelighed, så personer som Bjørn Lomborg, Søren Krarup og Anders Fogh Rasmussen omtales og placeres ideologisk i det store politiske verdensbillede. [...] En kompakt debat-, undervisnings- og oplysningsbog om de moderne ideologier med Asger Ousagers beskrivelser og bedømmelser af de mange politiske ismer, der præger nutidens danske og internationale politik.

*Knud Weile, lektørdtalelse for Dansk Biblioteks Center*

[...] lad mig bare spå, at bogen først og fremmest vil blive brugt af elever – og lur mig, om ikke netop dét er bogens egentlige sigte. Og det er som sådan dybt begavet, for i hele gennemgangen af ismerne er det liberale aftryk tydeligt mellem linjerne – uden at det nødvendigvis er med en klar Cepas-vinkel. [...] Som introduktion til ismer eller ideologier får eleven altså dybt værdiladede udsagn. Det giver så mange opslagsværker dog, så fred være med det. Det er elegant udført. [...] Bogen skal have én flamme for indholdet, én flamme for den sprogligt veloplagte frækhed og én for idéen.

*Martin Grunz, Vision – tænketanken CEVEA*